

Ο κατήφορος της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στη ΠΟΕΔΗΝ δεν έχει τελειωμό...

Του

Τάκη Παντέλη

Αντιπροέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Για άλλη μια φορά οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ της ΠΟΕΔΗΝ με τις ενέργειές τους απαξιώνουν και γελοιοποιούν την Ομοσπονδία.

Χωρίς να υπάρχει απόφαση από **KANENA ΟΡΓΑΝΟ (Ε.Ε, Γενικό Συμβούλιο)** την Παρασκευή 1/4 προχώρησαν σε «κατάληψη» του Υπουργείου Υγείας. Με αλυσίδες και τούρτες!!! έδωσαν ένα ακόμη σόου για τα «πρωινάδικα», όπως κάνουν επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα.

Κάθε εβδομάδα ανακοινώσεις, που τις βλέπουμε στην ιστοσελίδα και που θυμίζουν τις παλιές ένδοξες μέρες του « Αυριανισμού» και κάθε 15 ημέρες μια «κατάληψη», που τη μαθαίνουμε από τη τηλεόραση, σε συνεννόηση με τα κανάλια από βραδύς... Μια κινητοποίηση που δεν συμμετείχε καμιά άλλη παράταξη (ΜΕΤΑ, ΠΑΜΕ, Αγώνας-Αντίσταση-Ανατροπή).

Προσπαθούν με τέτοιου τύπου ενέργειες από τη μία να επανέλθουν στο προσκήνιο, μιας και οι εργαζόμενοι τους έχουν γυρίσει την πλάτη (είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την μεγάλη κινητοποίηση για να κατέβει κόσμος από τα Σωματεία της Αθήνας, ήταν 20 άνθρωποι και συνολικά καμιά 40άρια) και τους έχουν βάλει στο περιθώριο και από την άλλη να εξυπηρετήσουν τους σχεδιασμούς των κομματικών φορέων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν το ρόλο που έπαιξαν τα προηγούμενα χρόνια οι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στους αγώνες για την ανατροπή των Μνημονίων (με αποκορύφωμα το ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα) και δεν «τσιμπάνε» πλέον στα σόου με τα κανάλια. Επιλέγουν να στήνουν επικοινωνιακά γεγονότα από το να οργανώσουν τον αγώνα για την ανατροπή των Μνημονιακών πολιτικών. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει πλέον είναι η επαναφορά των κομμάτων τους στη Κυβερνητική εξουσία και οι ίδιοι να κάνουν κουμάντο στα πράγματα, όπως γινόταν τόσα χρόνια. **Είναι χαρακτηριστικό ότι για την απεργία στις 7 Απρίλη δεν έχουν οργανώσει ούτε μία περιοδεία ούτε μια Γενική Συνέλευση!!! στην Αθήνα και στη Περιφέρεια.**

Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο που έχουν πάρει ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην απαξίωση και τη διάλυση της Ομοσπονδίας. Θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας να ανατρέψουμε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, να σταματήσουμε το κατήφορο που έχει πάρει η Ομοσπονδία, ν' αλλάξει πορεία και από τα παράθυρα στα «πρωινάδικα» να γίνει μια Ομοσπονδία που θα συσπειρώσει τους εργαζόμενους στον αγώνα για την ανατροπή των Μνημονιακών Πολιτικών.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την οργάνωση κινητοποιήσεων και δράσεων, όχι για τα «πρωινάδικα», αλλά για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο εργαζομένων που μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες, την ΑΔΕΔΥ και τη κοινωνία να πρωτοστατήσουν στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, με κυρίαρχη τη μάχη για το Ασφαλιστικό. Γιατί τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί

τα προηγούμενα χρόνια στην Υγεία δεν αντιμετωπίζονται με κραυγές πως «πεθαίνει κόσμος στα Νοσοκομεία!!», αλλά με οργανωμένες κινητοποιήσεις που θα διεκδικήσουν την κάλυψη όλων των χρηματοδοτικών αναγκών των Νοσοκομείων, τις μαζικές προσλήψεις, την ανάπτυξη και στήριξη της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, τη κάλυψη ΟΛΩΝ των Ανασφάλιστων χωρίς προϋποθέσεις, τη στήριξη με προσωπικό και την επέκταση του ΕΚΑΒ, των δομών της Πρόνοιας, τη στήριξη της Ψυχικής Υγείας, την αναβάθμιση, επέκταση και στήριξη όλων των Υπηρεσιών Υγείας που θα προσφέρουν ποιοτικές Υπηρεσίες στους Πολίτες. Κινητοποιήσεις που θα αμφισβητούν τις Μνημονιακές Πολιτικές και θα αγωνίζονται να τις ανατρέψουν.

Εμείς αυτό το δρόμο επιλέγουμε να βαδίζουμε μαζί με τους εργαζόμενους και τα Σωματεία. Αφήνουμε τη ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ να δένονται με αλυσίδες και να τρώνε τούρτες...

Τάκης Παντέλης
Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

Υ.Γ. 1. Το καλοκαίρι του 2013 η κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ έκλεισε Νοσοκομεία και οδήγησε στη διαθεσιμότητα χιλιάδες υγειονομικούς (και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους). Τότε ας θυμηθούμε πως η ίδια πλειοψηφία, ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, αντιμετώπισε τα γεγονότα και πόσες «καταλήψεις» είχε οργανώσει. Μάλλον είχαν τελειώσει οι αλυσίδες από τα μαγαζιά ... Έτσι για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι....

Υ.Γ 2. Όταν ένας πρώην πρωθυπουργός στη προεκλογική του ομιλία για την Υγείαμίλαγε για 10.000 προσλήψεις κάποιιοι, που σήμερα φτιάχνουν Πινόκιο και μούσια, ήταν όρθιοι, χειροκροτούσαν και παραμιλούσαν γεμάτοι ενθουσιασμό. Όταν όλες οι υποσχέσεις για προσλήψεις έγιναν καπνός, η σιωπή των σημερινών «αγωνιστών καταληψιών» έγινε σημείο αναφοράς μεταξύ των εργαζομένων. Ούτε Πινόκιο, ούτε μούσια....

Υ.Γ. 3. Είναι τόσο προκλητικοί, που δηλώνουν ότι τις «καταλήψεις» τις οργανώνουν ομάδες συνδικαλιστών (της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ βεβαίως...) και η Ομοσπονδία αφού τη καλούν παρευρίσκεται!! Πάλι καλά που δεν υποστηρίζουν ότι τις διοργανώνει η Κυβέρνηση και τους καλεί να τις στηρίξουν με τη παρουσία τους !!! Πάντως, επειδή ήδη εκφράζονται παράπονα από τα «μεσημεριανάδικα» της τηλεόρασης, καλό είναι η επόμενη κατάληψη να γίνει μεσημέρι ώστε να μην μείνει κανείς παραπονούμενος από τα κανάλια και τον έντυπο τύπο.